

## de Groete live - Ge voelt oe eige goed!

refrein 2x

Ge staat er wir gekleurd op  
Ge voelt oe eige kampioen  
Ge voelt oe eige goed  
En wa ge wilt da moete de doen

Ge staat er wir gekleurd op  
Ge voelt oe eige kampioen  
Ge voelt oe eige goed  
Dus niks nie meer aan doen

Maar eens per jaar, dan is 't carnaval  
Dan zegde thuis: de groete allemaal  
Ge bent 's weg, 'n dag of vier op stap  
En ben de kwijt; nou dan hang de aan de tap

Ge zingt en danst d'n hele ganse dag  
Ge drinkt en lacht, doet alles wat nie mag  
En als ge 's avonds in oew mandje legt  
Is 't eerste wat ge zegt:

refrein: 2x

Maar 's morgensvroeg, dan ben de weer present  
Want 's nachts de man, dan 's morgens ook 'n vent  
Nie klein te krijgen, blijf maar lekker gaan  
Mee oew hoedje op en da kleurig pakske aan

Mee rood en blauw, mee geel of zwart en wit  
Het maakt nie uit, ja als 't maar lekker zit  
Ge staat er graag gekleurd op elke keer  
En dan roep te steeds maar weer:

refrein: 3x, 2<sup>e</sup> blokje la,la,la, . . . ., laatste regel 2x

